



MARANATHAKERK

Giessenburg PKN gemeente



Zaterdag 24 december 2022 Kerstnachtdienst

Zaterdag 24 december om 21.30 uur gaat in de gezamenlijke kerstnachtdienst Ds. J. Holtslag en Ds. Y. Pors voor. Muzikale medewerking wordt verleend door de band One Man Audience.

Zaterdag 24 december Kidspraise

Hé jongens en meisjes. Op zaterdagavond 24 december om 19.00 is er weer een kidspraise, speciaal voor jou! Komen jullie ook? Buiten bij de Maranathakerk.

Zondag 25 december 2022 Kerstdienst

Vandaag zondag 25 december gaat in de morgendienst onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor. Muzikale medewerking wordt verleend door Monic Slingerland en organist Gerit Wemmers.

Volgende week zaterdag 31 december Oudejaarsavond

In de oudejaarsavond dienst gaat Ds. J. Veltrop uit Vianen voor. In afwijking van vorige jaren begint deze dienst om **19.00 uur !!** Muzikale medewerking wordt verleend door organist Anja Breedijk.

Volgende week zondag 1 januari 2023

In de nieuwjaarsmorgen dienst gaat onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor. Nieuwjaarsmorgen beginnen we met elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen onder het genot van een kop koffie of thee vanaf 9.30 uur. Daarna zal de dienst om 10.00 uur beginnen.

Toelichting diensten:

In de kerstnachtdienst worden we ondersteund door de band One Man Audience. Dominee Holtslag zal de overweging voor zijn rekening nemen. Na afloop is er koffie en glühwein. Op kerstmorgen zullen we het project van de moeders van Jezus afronden met Maria. Monic Slingerland zal ons begeleiden op dwarsfluit. Ik zal proberen de dienst laagdrempelig te houden voor alle leeftijden.

Op 1 januari wensen we elkaar gelukkig nieuwjaar. Daarbij zal, omdat het ook zondag is, een korte viering zijn.

Collecte 24 december 2022

De collecte in de gezamenlijke kerstnachtdienst is voor **SchuldHulpMaatje, geef warmte door.**

Collecte 25 december 2022

De opbrengst van de eerste collecte is voor **Kerk In Actie, Een beter leven voor vluchtelingkinderen in Griekenland.** Evenals in voorgaande jaren collecteren we met Kerst voor kinderen in de knel. Vandaag sluiten we aan bij de kerstcollecte van Kerkinactie voor vluchtelingkinderen in Griekenland. Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingkinderen in Griekenland. Op Lesbos wordt eerste hulp geboden aan vluchtelingen direct na aankomst en helpt men hen bij het invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige

jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak. Vandaag is de collecte bestemd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Geef licht en toekomst aan deze kwetsbare kinderen. Uw gift is onmisbaar. Meer informatie is te vinden op de website van [kerkinactie](#). De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

Liturgische schikking

Vandaag lezen we Lucas 2:1-7 en Matteus 1:18-27

Niet alleen in Jezus' verre voorgelachten rommelt het, ook rond zijn eigen geboorte. Maria is al zwanger voordat ze getrouwd is, en niet van haar verloofde.

Maar in plaats van het inrichten van een kinderkamer moet ze 140 kilometer afleggen van Nazareth naar Bethlehem, waar ze met haar aanstaande in een stal terechtkomt. De blijde boodschap belandt van haar verstand in haar hart, raakt haar hele leven. Zo wordt zij on tot voorbeeld. Het wit in het bloemstuk verwijst naar de feestelijkheden als we de geboorte van Jezus gedenken.

Meditatieve tekst

-Stralend licht

de nieuwe dag begint

met sterren in de nacht-

Bloemen

De bloemen van zondag 25 december gaan met onze hartelijke groeten naar br. en zr. Dik en Dinie Klaasse.

De bloemen worden weg gebracht door Janny van Harten.

Geloofskracht

Kerstfeest was voor hem het moment dat zijn kinderen hem te verstaan hadden gegeven dat hij niet meer auto mocht rijden. Vanaf dat moment had hij om een bus moeten bellen of zijn kinderen moeten vragen. Liever kwam hij nu eigenlijk de deur niet meer uit. Kerst herinnerde hem aan zijn afhankelijkheid. Aan zijn zielig-zijn in de ogen van zijn drukke kinderen die hun uiterste best deden om hem te behagen, zonder dat hij erom had gevraagd. Liever zag hij ze gewoon, op een zaterdagmiddag of 's avonds uit hun werk.

Voor haar was kerst altijd alert zijn. De drankflessen zaten verstopt op de vreemdste plaatsen. Telkens ging het mis. Zeker op die lange avonden als alcohol 'gezellig' was. Had ze geluk, dan eindigde kerst zonder blauwe plekken of logeerbed, maar meestal ging het anders.

Zomaar twee situaties die ook voor mensen in onze gemeente akelig bekend zullen klinken.

Achter de vele lampjes en de gouden glitter, schuilen vaak schrijnende verhalen. Niet omdat ze het zo gewild hebben, maar omdat ze machteloos staan tegen wat hen overkomt. De kracht niet meer hebben om te stoppen of te bespreken wat ze werkelijk voelen. Terwijl we doen alsof deze dagen de mooiste van het jaar zijn, moeten we ons ook goed realiseren dat juist dáárdoor de druk opgevoerd wordt voor mensen als hierboven. Het is niet altijd makkelijk om te voldoen aan de norm.

Wat zou kunnen helpen?

Misschien zouden we samen die druk van de ketel kunnen halen door toe te geven dat wij ook maar mensen zijn. Waar de één het geweldig vindt om op vijf pitten tegelijk te koken, zou een ander eens moeten durven zeggen dat dat kerstdiner hem de kriebels bezorgt. Waar een ander werkelijk plezier heeft aan groots, zou de één eens kunnen vertellen hoe vermoeiend hij een dag vol visite vindt.

Over het algemeen wordt kerstmis mooier naarmate we eerlijker durven te zijn en oog hebben voor het verhaal van een ander. Vraag het eens; daar wordt alles lichter van!

(Iedereen bedankt die een kerstkaart bracht of op een andere manier heeft laten weten aan ons te denken! Yvette Pors)

Vorming & Toerusting: Rondreis door de Bijbel 2023 | De familie van Jezus

Ieder jaar staan we er met Kerst bij stil dat God in Jezus echt mens geworden is. Als echt mens heeft Jezus dan natuurlijk ook een familie gehad: een moeder, die Hem opgevoed heeft, en broers en zussen met wie Hij is opgegroeid. En natuurlijk heeft zijn 'pleegvader' Jozef ook een grote rol in zijn leven gehad. Wie waren deze mensen allemaal?

Dit jaar leren we in de Rondreis vier personen van Jezus' familie beter kennen, en wel zijn moeder en vader, en twee van zijn broers.

- Op **12 januari** kijken we naar Maria en Jozef: wat vinden we over hen in de Bijbel? We ontdekken meer over deze twee mensen, die diepgaande invloed op de jonge Jezus hebben gehad.
- Op **2 februari** richten we ons op Jezus' (half)broer Jakobus. Wie was dat? En hoe bijzonder is het, dat hij in zijn brief op bijzondere wijze Jezus' eigen onderwijs herhaalt en verwerkt voor de gelovigen in de verstrooiing.
- Op **16 februari** tenslotte, leren we Jezus' andere (halfbroer) kennen en lezen we Judas' brief aan gelovigen die in zwaar weer zitten.

De onderwerpen kunnen zelfstandig bijgewoond worden, maar de hele serie biedt natuurlijk een completer zicht op Jezus' familie!

De avonden worden verzorgd door Metta Wierenga MA, docent Nieuwe Testament en Hermeneutiek bij het Evangelisch College in Zwijndrecht (dit college biedt aan volwassenen interkerkelijke deeltijd-opleidingen over Bijbel en theologie).

Data en Locaties:

Donderdag 12 januari De Oude School / Giessen-Oudekerk

Donderdag 2 februari De Rank / Giessenburg

Donderdag 16 februari Maranathakerk/Giessenburg

Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) Einde ca. 22.00 uur. Eigen bijdrage € 5 per avond

Graag vooraf aanmelden via een mail naar vorm14@gmail.com

Van Harte Welkom !

Beschikbare hulpdiensten

Iedereen kan in een situatie komen, waarbij hulp nodig is. Soms ontbreekt voldoende hulp en ondersteuning en/of ontbreken financiële mogelijkheden.

Als u hulp nodig heeft dan kunt u altijd contact opnemen met de Diaconie zodat zij met u kunnen kijken welke mogelijkheden er geboden kunnen worden.

Hieronder vind u een aantal organisaties waar u met een hulpvraag terecht kunt:

Diaconie Gereformeerde kerk Giessenburg	diaconie.pknngiessenburg@gmail.com	06 - 51 52 76 90
Diaconale hulpdienst	hulpdienst@giessenburg.nl	0184 - 651388
Sociaal Team Molenlanden	sociaaloket@jouwgemeente.nl	088 - 75 15 100
Voedselbank Giessenlanden- Zederik	leenenwilverhaar@msn.com	06 - 45 55 27 79
Stichting Schuldhulpmaatjes	shmmolenlanden@gmail.com	06 - 12 68 44 83
Stichting Anders	jvanhoorne@stichtinganders.nl	06 - 22 15 02 91

Data ter herinnering

24 december

24 december

25 december

Kidspraise bij de Maranathakerk 19.00 uur

Kerstnachtdienst in de Maranathakerk 21.30 uur

Kerstviering

30 december	Maandsluiting in Bredero's Hof, aanvang 19.00 uur Voorganger dhr. J. den Toom.
31 december	Oudejaarsavonddienst 19.00 uur
1 januari 2023	Nieuwjaarsmorgendienst 10.00 uur

*De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 1 januari 2023
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 30 december 20.00 uur inleveren bij de makers van de
nieuwsbrief. E-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com*